

3. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. π. ΞΩΧΕΛΗ

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι.

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το μόνο επιστημονικό σωματείο στο χώρο της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα, πραγματοποιεί το δεύτερο διεθνές συνέδριό της με θέμα «Το Ενιαίο Σχολείο — Διεθνείς εμπειρίες — Ελληνικές προοπτικές».

Το Ενιαίο Σχολείο επιδιώκει ένα διπλό στόχο: τη μεγαλύτερη δυνατή πραγμάτωση εκπαιδευτικής ισότητας (κριτήριο κοινωνικής δικαιοσύνης) και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή της διδακτικής διαδικασίας στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και το ρυθμό εργασίας του μαθητή (παιδαγωγικό κριτήριο). Σαν ιδέα το Ενιαίο Σχολείο έχει μεγάλη ιστορία, σαν εκπαιδευτική εφαρμογή χαρακτηρίζει όμως κυρίως την μεταπολεμική περίοδο στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη πολλών χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σουηδία είναι σήμερα πρωτοποριακές στο σημείο αυτό, ενώ σε άλλες χώρες το Ενιαίο Σχολείο είναι δεδομένο συχνά σε μικρότερο εύρος ή κοντά σε άλλους τύπους σχολείων.

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια ένας μικρός; αριθμός «Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων» υπό πειραματική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι εναπόκειται στην επιστημονική έρευνα να σταθμίσει την αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Σχολείου και τη σταδιακή εφαρμογή του, εφόσον βέβαια δεν βιαστούμε — για άλλη μια φορά στην εκπαιδευτική μας Ιστορία — να γενικεύσουμε μεταρρυθμιστικά μέτρα χωρίς επαρκή πειραματισμό.

Στον πειραματισμό και προβληματισμό αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει το συνέδριο αυτό, με εισηγήσεις και συζητήσεις ειδικών από διάφορες χώρες του κόσμου γύρω από τη φιλοσοφία, την έρευνα και τις εφαρμογές του Ενιαίου Σχολείου. Πρόκειται άλλωστε για την πρώτη σχετική επιστημονική συζήτηση με τέτοιο εύρος στη χώρα μας.

Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε υπό πολύ δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και οι ενδεχόμενες ατέλειες του (όπως π.χ. η έλλειψη ταυτόχρονης μετάφρασης) οφείλονται κυρίως στο λόγο αυτό. Παρακαλώ τους κ.κ. συνέδρους να δείξουν κατανόηση και επιείκεια.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εμπορίου, την Τράπεζα Μακεδονίας και Θράκης και την Εθνική Τράπεζα για την οικονομική ενίσχυση που μας χορήγησαν. Ταυτόχρονα όμως σημειώνω ότι δεν βρήκαμε δυστυχώς ανάλογη ανταπόκριση από το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, τη Νομαρχία και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας δεν γίναμε ούτε καν σε ακρόαση δεκτοί.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου για τις άσκνες, πολύμηνες προσπάθειές τους, καθώς και όλα τα μέλη του προεδρείου και τους συντονιστές των ομάδων, που στις τρεις αυτές μέρες θα συμβάλουν στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ευχαριστώ επίσης όλους τους εισηγητές, που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ τέλος όλους τους προσκεκλημένους, τους συνέδρους και τους ακροατές αυτού του συνεδρίου, που μας τιμούν με την παρουσία τους.

Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, το Σχολικό Σύμβουλο κ. Χρίστο Τσολάκη, να αναγνώσει το χαιρετισμό του Υπουργού και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.