

Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο ως διαδικασία παιδαγωγικής αυτονόμησης του εκπαιδευτικού

M. Ιωαννίδου-Κοντοελίνη

Εισαγωγή

Η παραδοχή πάνω στην οποία στηρίζεται το άρθρο αυτό είναι ότι μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό και παγκόσμιο συγκείμενο ο εκπαιδευτικός αποκτά νέους ρόλους οι οποίοι θεμελιώνονται στη διαιφάνεια, την αλληλόδραση και τη λογοδότηση. Για ν' ανταποκριθεί με επιτυχία στους νέους αυτούς ρόλους σε μικροεπίπεδο και μικροεπίπεδο χρειάζεται να κατοχυρώσει την παιδαγωγική του αυτονομία η οποία θα του επιτρέπει να λαμβάνει καιρίες και υπεύθυνες αποφάσεις. Η παιδαγωγική αυτονομία του σύγχρονου εκπαιδευτικού θα στηριχθεί σε αποκεντρωτική διοικητική πολιτική εκ μέρους της πολιτείας, τεχνογνωσία και νέες δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων σε μικροεπίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της τάξης και της σχολικής μονάδας.

Με βάση τα δεδομένα αυτά το άρθρο δομείται σε τέσσερα μέρη - βασικές ιδέες, επιδιώκοντας να συνθέσει τη σχετική διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία για το κάθε θέμα και να υποστηρίξει τη θέση ότι η ικανότητα των εκπαιδευτικούν να αναπτύσσει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο συνδέεται άμεσα με την ενάσκηση της παιδαγωγικής του αυτονομίας. Τα τέσσερα μέρη του άρθρου είναι:

1. **Το ιδεολογικό υπόβαθρο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης στο κοινωνικό και παγκόσμιο συγκείμενο**
2. **Η έννοια της παιδαγωγικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού**
3. **Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο**
4. **Συμπεράσματα – εισηγήσεις για τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία και κοινωνικό εταίρο**

1. Το ιδεολογικό υπόβαθρο της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης στο κοινωνικό και παγκόσμιο συγκείμενο

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας και κοινωνικός εταίρος δέχεται σήμερα ολοένα και αυξανόμενες πλέσεις για λογοδότηση και αποτελεσματικότητα. Είναι επίσης γεγονός ότι όσοι αυξάνονται ή/και εντείνονται οι γραφειοκρατικές δομές και οι εξουποστικές διαδικασίες εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, της διοίκησης των σχολείων και της εφαρμογής των Ανακυπρών Προγραμμάτων τόσο περιωρίζεται η

παιδαγωγική αυτονομία του εκπαιδευτικού αλλά – όπως πολύ ορθά αναλύει ο Hargreaves (1994) – και η ίδια η βιούλησή του για αυτόνομη λειτουργία. Από την άλλη, δεν αμφισβήτει κανέis σήμερα πώς οι άλλαγές στο σύγχρονο κόσμο και στην εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και να καρποφορήσουν με εγκυλίους και νομοθετήματα ερήμην της συμμετοχής και δράσης προσώπων με δυνατότητες αυτονομίας, σε επίπεδο αποφάσεων και πράξης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 1983).

Οι όροι που καθορίζουν την εποχή μας σήμερα, άρα και το ιδεολογικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης είναι η ασυγκράτητη ροή επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, οι αναζητήσεις της μετανεοτερικότητας, η παγκοσμιοποίηση των πολιτικών αποφάσεων, το κοινοτικό κεκτημένο και τα ίδιαίτερα τοπικά προβλήματα. Το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο υπαγορεύει συγκεκριμένες άλλαγές στην εκπαίδευση κι έχει ήδη συνέπειες που επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μια πρώτη συνέπεια είναι η άλλαγή στη φύση της εργασίας και στην οργάνωση της παραγωγής λόγω της ασυγκράτητης παραγωγής και της εύκολης ροής των πληροφοριών. Καθήκοντα ρουτίνας και επανάληψης στο νεοφορνιτικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης τείνουν προς εξαφάνιση, ενώ ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Οι επιχειρήσεις και τα διάφορα ιδρύματα όπως και η κοινωνία εν γένει, εγκαταλείπουν το σχήμα ιεραρχικής οργάνωσης με την κάθετη εποπτεία πυραμιδοειδούς διάταξης, η οποία ως τώρα υπέβαλλε τη μαζικοποίηση δημοσίων υπαλλήλων και εργατών με προδιαγεγραμμένα καθήκοντα σε σχέδια εργασίας και όρους πρόσληψης. Σήμερα δε μιλούμε για πυραμίδες εξουσίας αλλά για συμπλέγματα, δίκτυα εργασίας και συνεργασίας τα οποία χαρακτηρίζονται από αλληλεπίδραση και ποικιλία ανάλογα με τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνει κάθε φορά το ίδιο πρόσωπο.

Όχι μόνο λοιπόν σε νέα εργαλεία οφείλει ο καθένας να προσαρμόζεται αλλά και σε νέες, συνεχώς μεταβαλλόμενες, συνθήκες εργασίας, όπου τα προδιαγεγραμμένα στεγανά καθήκοντα αντικαθίστανται μ' αυτό που ο Habermas ονόμασε «Επικοινωνία και Συμμετοχή στη Διάδραση» (1987, 1992).

Μια άλλη πρόκληση της εποχής είναι η ενίσχυση της ικανότητας για εργοδότηση σε ποικίλες θέσεις, προσαρμοστικότητα προσόντων και καθηρότων. Η παγκοσμιοποίηση ενώ αρχικά επηρέαζε το εμπόριο, την τεχνολογία και την οικονομία μέσω των συναλλαγών, τώρα καταρρίπτει τα σύνορα

στην αγορά εργασίας και επηρεάζει αυτή την ίδια τη δομή της ευρύτερης κοινωνίας. Οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ χωρών είναι ακόμη πιο εύκολο σήμερα να διεπιφύνθουν. Και είναι επίσης γνωστό ότι οι οικονομικές ανισότητες φέρονται τον κοινωνικό αποκλεισμό ή την εξάρτηση. Υπ' αυτή την έννοια η πολιτική σ' ό�ντας των τομείς και ιδιαίτερα η εκπαιδευτική πολιτική έχει αποκτήσει ευρεία έννοια και δεν περιορίζεται σε διαδικασίες λήψης απόφασης μόνο μέσα στα στενά πλαίσια του οποιουδήποτε κράτους, σε απομόνωση από τα ευρύτερα συμφέροντα, επιδιώξεις και αξίες (Featherstone, 1990). Κατώ από τέτοιες συνθήκες ένας νέος οιμαντικός σκοπός των αναλυτικών προγραμμάτων διεγράφεται, ο σκοπός της οικοαστικής συμμετοχής και επικοινωνιακής δράσης μέσα από την περιφοργή – κ. όχι μόνο την κατανάλωση – κριτικού λόγου. Μέσα σ' αυτά τα νέα πλαίσια και όρους της ζωής μας το ξητούψενο είναι η ανάπτυξη των αιθητών σε πρόσωπα που δέχονται τη διμφορετικότητα και την απάλιοη, που είναι ως θέση να συνεργάζονται και να επικοινωνούν και που μπορεί να σκέφτονται παραγωγικά κάτιο από μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί σήμερα στην Ευρώπη δεν διασφαλίζουν μόνο την εξειδίκευση άλλα και την ευρύτερη παιδείας. Βασικές και πρόσθιτες γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες σήμερα για εργοδότηση σε οποιαδήποτε θέση: π.χ. αγγλική γλώσσα, μαθηματικά, νομικά, πληροφορική. Ακόμη, με τον όρο «γενική παιδεία» αναφερόμαστε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας – που θα κρίνεται στο μέλλον την ανταγωνιστική οικονομία – της αναλυτικοπνηθευτικής ικανότητας, και της ικανότητας τεχνητής πολιτικής των εφαρμογών σε υγιείς θεωρίες. Είναι φανερό πως μέσα σ' αυτό το πλαίσιο – συγκείμενο της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συζήτηση, διεθνώς, για την ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων έχει πολύ περισσότερες πτυχές από αυτή της προσθιατικής μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας, καθώς και σημαντικές φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές προεκτάσεις.

Η νέα χιλιετία επιβάλλει ακόμη τον προγραμματισμό για αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνικής - τεχνολογικής προόδου. Η επίδραση του τεχνικού - τεχνολογικού κόσμου στην εκπαίδευση και τον τρόπο ζωής έχει δύο πτυχές. Από τη μία είναι η ανάγκη εκπυγχρονισμού δεδακτικού περιβάλλοντος, διδασκόντων και διδασκομένων και ο τεχνολογικός υλφαβητισμός των κάθε πολίτη. Από την άλλη είναι η στάση απέναντι στην τεχνολογία και την επιστήμη και η εσωτερίκευση σχετικού δεοντολογικού πώδικα. Το παραδόξο είναι ήδη εμφανές. Η μεγάλη ανάπτυξη μάς καιλιστά ανασφαλείς και όχι

ασφαλείς. Η επιστήμη πέτυχε την κλωνοποίηση, που μπορεί όμως να οδηγήσει; Το Internet έχει μπει στα σπίτια μας, τι μπορεί όμως να μας παρουσιάσει; Χρειάζεται, επομένως, να ενταχθούν στα προγράμματα θέματα που σκοπεύουν στην ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής συνείδησης, καθορίζοντας κανόνες, όρους και προϋποθέσεις εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στους τομείς της βιοτεχνολογίας και πληροφορικής.

Η υπέρβαση επίσης των παρενεργειών της νεοτερικότητας πρέπει να θεμελιωθεί σε προγράμματα που απευθύνονται σε πρόσωπα, τα οποία δια της εκπαίδευσης αναπτύσσονται σε ολόπλευρες προσωπικότητες. Η νεοτερικότητα εμφανίστηκε με το Διαφωτισμό, στηρίχθηκε στην εμπειριογνωμοσύνη και τη μοντελοποίηση και επικράτησε ως το ιδεολογικό υπόβαθρο όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο Foucault (1975, 1992) επισήμανε ότι η κίνηση αυτή του εκσυγχρονισμού, κατέληξε κατά την ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών σε υποδούλωση του προσώπου στο σύστημα. Ενώ η προσπάθεια εξορθολογισμού της γνώσης και της κοινωνικής οργάνωσης αποσκοπούσε στην απελευθέρωση του ανθρώπου από το υπέρλογο και το φόβο δυνάμεων έξω από τον άνθρωπο, ο Λόγος ως κανονιστική αρχή έθεσε νέα δεσμά στην ανθρώπινη επικοινωνία και συμβίωση, γιατί ανήγαγε με την πάροδο του χρόνου τις δομές της γραφειοκρατίας, του απρόσωπου συστήματος, των μάξιμων διαδικασιών δραστηριοποίησης πάνω από την αξία και τη μοναδικότητα του προσώπου.

Αυτή η έκπτωτη νεοτερικότητα με όλες τις παρενέργειές της στήριξε την ανάπτυξη αδιαφοροποίητων ανάλυτικών προγραμμάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν το μαθητικό πληθυσμό ως ένα αδιαφοροποίητο σύνολο που συμμετέχει τυπικά και επιφανειακά, όπως και οι εκπαιδευτικοί του, σε διαδικασίες – δραστηριότητες ρουτίνας. Η κατάσταση αυτή ετεροπροσανατολίζει τη διδακτική διαδικασία σε προδιαγεγραμμένες δραστηριότητες που λειτουργούν ερήμην τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών (Κουτσελίνη, 1997, Koutroumpis, 1997).

Ο μετανεοτερισμός (*metamodernity* και όχι *postmodernity*, δηλαδή όχι αυτό που ακολουθεί το νεοτερισμό αλλά η τάση που θέλει να υπερβεί τις αδυναμίες τους, ο εκσυγχρονισμός με λίγα λόγια του εκσυγχρονισμού) εναντιώνεται στις κανονιστικές δεσμεώσεις του γραφειοκρατισμού σε όλα τα επίπεδα και αναζητά την ανάδειξη της διαφορεπικότητας, της ιδιοπροσωπίας, της «χαράς» στην εμπειρία της μάθησης και της ζωής, την ολιστική ανάπτυξη προσώπων που επικοινωνούν δημιουργικά. Οι αντιλήψεις αυτές θέτουν τα ιδεολογικά θεμέλια της μετανεοτερικής κοινωνίας, που ξητά ακρι-

βώς να εκσυγχρονίσει τον μονομερή, οικονομικότικα και τεχνοκρατικά προσανατολισμένο εκσυγχρονισμό.

Μέσα σ' αυτό το κοινοτικό και παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προσαρμοστεί και να δράσει θα αντιμετωπίζει υποχρεώσεις για τις οποίες αφενός δεν έχει προετοιμαστεί επαρχώς και αφετέρου δεν έχει τις κατάλληλες στάσεις και την απαραίτητη αυτονομία για να αντεπεξέλθει σ' αυτές γρήγορα και αποτελεσματικά. Τέτοιες εκπαιδευτικές τάσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν:

- (α) στην ανάγκη λήψης δραστικών αποφάσεων σε επίπεδο σχολείου και τάξης για αντιμετώπιση προβλημάτων σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης, διοικητικό, μαθησιακό, κοινωνικοποιητικό,
- (β) στις διαδικασίες αξιολόγησης με βάση κοινούς δείκτες σε εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο για να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα πληθυσμών,
- (γ) στην προστάθεια αιμένησης της έφεσης αλλά και των δυνατοτήτων του μαθητή για περισσότερη σε έκταση και συνεχή εκπαίδευση,
- (δ) στην έμφαση στη γενική παιδεία και στην εκπαίδευση για όλους μέχρι τα 17 χρόνια του μαθητή ούτως ώστε ούτε ένας Ευρωπαίος να μην πηγαίνει χωρένος,
- (ε) στη συνεχή και πολύπλευρη μόρφωση και επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να μπορούν ν' ανταποκρίνονται στη νέα τάξη πραγμάτων.

Στη νέα κοινοτική και παγκόσμια τάξη πραγμάτων δεν μπορεί να αναπαράγεται το εκπαιδευτικό – και κατά συνέπεια κοινωνικό – μοντέλο των τεσσάρων ομάδων μαθητών, εργαζομένων, πολιτών που επικρατήσεις ως σήμερα, δηλαδή αυτών που μπορούν να παραγάγουν γνώση, αυτών που μπορούν να την ερμηνεύσουν, αυτών που μπορούν να τη χρησιμοποιούν και τέλος αυτών που δεν μπορούν να κάνουν τίποτε από τα πιο πάνω. Για ν' ανταποκριθούμε στις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις ανισότητας μεταξύ χρατών, χρειάζεται ο κάθε μαθητής να μπορεί να παράγει, να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί τη γνώση. Ο κίνδυνος σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση των όρων της ζωής μας είναι ο χωρισμός των χρατών – κι όχι μόνο των μαθητών – στις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η εκπαίδευση καλείται ν' ανταρέσει δυναμικά στον κίνδυνο αυτό.

Μέσα σ' αυτές τις τάσεις ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας και κοινοτικός εταίρος έχει να αντιμετωπίσει αντιφατικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα: να πάρει καιριες αποφάσεις σε μικροεπίπεδο, αλλά να λογοδοτεί σε μακροεπίπεδο, εθνικό ή κοινοτικό, να έχει ως γνώμονά του ότι όλα τα

παιδιά μπορούν να μάθουν και να εποπτεύεται με χρονοδιαγράμματα κάλυψης της ύλης και ενιαία δοκίμια αξιολόγησης, να καταστήσει τους μαθητές τους ικανούς σε τομείς που ο ίδιος δεν ασκήθηκε και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζει πώς να τους διδάξει, όπως την πληροφορική, τη διδασκαλία της σκέψης και την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος και της δημιουργικότητας.

2. Η έννοια της παιδαγωγικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού

Η έννοια της παιδαγωγικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού θεμελιώνεται στη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και στην τάξη απαιτείται να έχουν ουσιαστική αυτονομία και ευρεία γνώση του πολύπλευρου εκπαιδευτικού τους έργου, ώστε να μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες διοικητικές και διδακτικές αποφάσεις (Goodson, 1987, 1988, Hargreaves, 1989, Petroulakou, 1992).

Συνήθως το αίτημα για συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων συνδέεται με συνδικαλιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα και με αξιώσεις συμμετοχής των δασκάλων σε μακροεπίπεδο, στα πολιτειακά δηλαδή κέντρα εκπαιδευτικής πολιτικής. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιτροπές μελέτης και λήψης απόφασης, κέντρα ανάπτυξης προγραμμάτων, συγγραφής εγχειριδίων είναι ήδη κεκτημένο δικαίωμα και εκ των ανων άνευ διαδικασία δημοκρατικής εκπροσώπησης. Η διαδικασία, όμως, αυτή χρειάζεται να ενισχυθεί από τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία λήψης παιδαγωγικών αποφάσεων σε μικροεπίπεδο, μέσα δηλαδή στη σχολική μονάδα και στην τάξη (Doll, 1993). Η συμμετοχή αυτή από διοικητική αποψη, είναι στις περισσότερες χώρες θεσμοθετηθεμένη. Παραμένει, όμως, ανύπαρκτη από άποψη καθαρά παιδαγωγική, σε σχέση δηλαδή με το διδακτικό του έργο. Το ζητούμενο, επομένως, είναι η επανεξέταση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως φροέα λήψης αποφάσεων σε μικροεπίπεδο. Ένας καίριος τομέας στον οποίο αναφέρεται ο νέος αυτός ρόλος του εκπαιδευτικού στο κοινοτικό και παγκόσμιο συγκείμενο είναι ο τομέας της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο.

Η διαδικασία αυτή δίνει στον εκπαιδευτικό πρωτοβουλίες για διάγνωση αναγκών, σχεδιασμό μαθησιακών ευκαιριών για κάθε μαθητή, διαφοροποίηση στόχων, μεθόδων και επικοινωνίας, γεγονός που τον βοηθά να υπερβεί την αποπροσωποποίηση στην οποία τον εξωθεί η σπουδή για κάλυψη της ύλης. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός ν' ανταποκριθεί στους νέους αυτούς ρόλους χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού καθώς

και ο τρόπος αξιολόγησής του (Lortie, 1975; Ball, 1987; Eggleston, 1990).

3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο ως διαδικασία παιδαγωγικής αυτονόμησης

Σήμερα, τα αναλυτικά μας προγράμματα παρά τις προοδευτικές επιμημάνσεις και παραδοχές στα προλογικά και εισαγωγικά σημειώματά τους, παγιδεύουν τον εκπαιδευτικό σε φορμαλισμούς και παιδαγωγικούς τεχνοκρατισμούς. Επικεντρώνουν την προσοχή του εκπαιδευτικού σ' ένα ιδεατό – αλλά ανύπαρκτο – αδιαφοροποίητο σύνολο μαθητών που είναι εκ των προτέρων καθηρισμένο ότι, εφόσον βρίσκονται στη συγκεκριμένη τάξη θα έπρεπε να γνωρίζουν ό,τι ορίζει το ανάλυτικό (Κουτσελίνη, 1992).

Η βασική διαφορά μεταξύ ανάπτυξης προγραμμάτων σε μικρο-επίπεδο και ανάπτυξης προγραμμάτων σε μικρο-επίπεδο είναι ότι στο μικρο-επίπεδο ο μαθητής αντικειταί εταίριος ο οποίος προσαρμόζεται σε προκαθορισμένο αποδεκτό επίπεδο ανάπτυξης και ανταποκρίνεται σε προ-καθορισμένους στόχους. Αυτό το διασκαλογεντρικό ή και ιδεατό σιναλυτικό πρόγραμμα θεωρεί τη διδασκαλία «τόσου εύκολη όσο γ κατασκευή γλυκίσματος» (Grundy, 1987: 31), εφόσον η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη με τη βήμα προς βήμα επεξεργασία προκαθοριστένων στόχων. Στο μικροεπίπεδο οι δάσκαλοι είναι δομητές προγράμματος και ο κάθε μαθητής είναι βασικός συντελεστής και μέτοχος στη διαδικασία ή την «πρόξη» της ανάπτυξης προγράμματος αυτού (Gagatsis & Koutselini, 1999).

Η ανάπτυξη προγράμματος σε μικροεπίπεδο δεν είναι μια γραμμική πολυεπίπεδη διαδικασία, όπως συνήθισε η διαδικασία στο μικροεπίπεδο. Τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης προγράμματος σε μικροεπίπεδο είναι η ενεργητική συμμετοχή και η ανακλαστική δράση των συμμετεχόντων, η οποία σκοπεύει στη βελτίωση συγκεκριμένων συνειδητοποιημένων αινιγμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι «πρόξη», «μια διαδικασία ανεύρεσης προσωπικού νοήματος ενός νοήματος με κοινωνική δομή» (Grundy, 1987: 116). Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπακό αυτό νόημα δεν αναφέρεται μόνο στο μανθάνοντα αλλά και στον ίδιο των εκπαιδευτικό ο οποίος μέσα από τη διαδικασία αυτή, για πρώτη φορά, δεν είναι εκτελεστής άνωθεν σχεδίων αλλά δημιουργός εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Είναι ίδη δεδομένο σήμερα, με βάση τη σχετική εκπολιτευτική έρευνα, ότι οι μεμονωμένες δομικές αλλαγές δεν είναι αρκετές για ν' αλλάξουν τις πρακτικές στην τάξη, τη μάθηση και τη διδασκαλία, το περιβάλλον της τάξης και

του σχολείου (Cuban, 1990, Fullan & Miles, 1992, Gardner, 1983, 1989, 1993, Hargreaves, 1995, Lieberman & Miller, 1990). Με βάση το δεδομένο αυτό η έρευνα έχει εστιάσει την προσοχή στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης προγραμμάτων σε μακροεπίπεδο για την αναδιοργάνωση και αναδόμηση του σχολείου. Θεωρείται ότι ο συνδυασμός δομικών αλλαγών και αναλυτικού προγράμματος είναι δυνατό να επηρεάζει θετικά το μαθησιακό περιβάλλον και τη μάθηση των μαθητών (De Corte, 1990). Σε τελευταία ανάλυση η ανάπτυξη προγράμματος σε μακροεπίπεδο αναζητεί την ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος σε μακροεπίπεδο, που αντανακλά απαιτήσεις εθνικές και παγκόσμιες, και των αναγκών του κάθε μαθητή.

Είναι φανερό ότι υπ' αυτές τις συνθήκες ο ρόλος των εκπαιδευτικών και διευθυντών διαφοροποιείται σημαντικά. Ο νέος ρόλος προϋποθέτει την ανάπτυξη της δεξιότητας δημιουργίας μαθησιακών εικασιών, δραστηριοτήτων και διδακτικών μέσων και ακολουθιών οι οποίες σκοπεύουν στο να προσαρμόσουν τη μάθηση στις δινατότητες του μαθητή (Ξωχέλης, 1983, Παπάς, 1990, Φλουρής, 1992, Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1997).

Πρώτη δεξιότητα είναι αυτή της Διάγνωσης Αναγκών (Needs Assessment). Η Ανάγκη ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει κενό μεταξύ του αποδεκτού επιπέδου ανάπτυξης των μαθητών (με λειτουργικούς όρους, βασικών πληροφοριών, εννοιών, δεξιοτήτων και στρατηγικών) και του πραγματικού επιπέδου. Το αποδεκτό επίπεδο είναι αυτονόητο ότι αναφέρεται σ' ό,τι ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα σε μακροεπίπεδο το οποίο προωθεύει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γνωμικές της αναμενόμενης, με βάση τη Φιλοσοφία και την Ψυχολογία της εκπαίδευσης, ανάπτυξης – ιδεατής ανάπτυξης – των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας.

Η δεύτερη βασική δεξιότητα του δασκάλου ως φορέα ανάπτυξης προγραμμάτων είναι αυτή της Οργάνωσης του προγράμματος και των μαθησιακών δραστηριοτήτων με τρόπο που να διευκολύνει τη μάθηση. Η οργάνωση σε οριζόντιες και κάθετες συσχετίσεις πληροφοριών σε γένη - είδη και ταξινομήσεις εννοιών, σε στρατηγικές δεξιοτήτων και σε διαδικασίες πρόσεκτησης γνώσης, επιτρέπει την ανάπτυξη γνωστικών σχημάτων αντί την υπερφόρτωση της μνήμης με ασύνδετες και κατά βάθος ανοημάτιστες μεμονωμένες γνώσεις, γεγονός που επιτρέπει στο μανθάνοντα να δημιουργεί βάσεις και θεμέλια για περαιτέρω και αυτόνομη μάθηση.

Η Έρευνα για Δράση (action research) (Elliot, 1991, Grundy, 1987) και τα διάφορα παρεμβατικά προγράμματα είναι μιρφές ανάπτυξης προγράμ-

ματος σε μικροεπίπεδο, οι εποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την παιδαγωγική στρατηγική της Διαφοροποίησης στόχων, δραστηριοτήτων, διδακτικών στρατηγικών και μαθησιακών υλικών. Έτσι, η δεξιότητα Διαφοροποίησης (Stradling & Saunders, 1993, Simpson, 1997, Tomlinson, 1999) είναι η καρδιά των νέων δεξιοτήτων που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ως Φορέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο. Το θέμα της Διαφοροποίησης είναι μενον παιδαγωγικό θέμα σήμερα. Η παραδοχή πάνω στην οποία στηρίζεται είναι ότι η έννοια του «μαθητή με χαρακτήρα επίδοση» είναι έννοια σχετική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα μαθητών: μαθητές χωρίς κίνητρο, με σπουδασθματική αστάθεια, με παραδοσιακά προβλήματα, με παρανοήσεις, χωρίς προηγούμενες βιωσικές γνώσεις, με βεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, κ.ο.κ. Οι στρατηγικές που στηρίζονται σε οργανωτικές και όχι παιδαγωγικές αλλαγές όπως οι διάφορες στρατηγικές ομαδοποίησης των αδύνατων μαθητών δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές και συνεχώς διαφοροποιούμενες αυτές απομικές ανάγκες.

Είναι βασικό επίσης να σημειώσουμε ότι η έμφαση στη διαφοροποίηση ως οργανωτική στρατηγική (θέμα δηλαδή κατάλληλης ομαδοποίησης) αγνοεί ότι ακόμη και οι μαθητές που φανομενικά έχουν το ίδιο επίπεδο διαφέρονταν στη δομή της γνώσης, στο στύλο μάθησης, στο ρεπερτόριο γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών δια των οποίων αντλούν πληροφορίες.

Η ανάπτυξη προγράμματος σε μικρο-επίπεδο και η Έρευνα για Δράση είναι απαραίτητες διαδικασίες για αποτελεσματική διαδικασιά σε τάξεις μεγάλης ικανότητας. Οι διαδικασίες αυτές δεν στηρίζονται στην παραδοσιακή πορεία που αρχίζει με στόχους, σχέδια και τελεύνει σε αξιολόγηση: είναι κατά κύριο λόγο μια κυκλική διαδικασία που στηρίζεται στη συνεχή διαφοροποίηση στόχων, μεθόδων, μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτελεσμάτων, μέσα στην οποία ο κάθε μαθητής είναι ενεργά δραστηριοποιημένος.

4. Συμπεράσματα – εισηγήσεις για τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία και κοινοτικό εταίρο

Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας και κοινοτικός εταίρος είναι βέβαιο ότι έχει να ασκήσει διαφορετικό ρόλο, περισσότερο ενεργητικό, δραστικά παιδαγωγικό, με αναπόδραστη διαφάνεια. Χρειάζεται να είναι ο κύριος της κατάστασης μέσα στην τάξη και τη σχολική μονάδα και γ' αυτό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση που θα του επιτρέψουν να αιτοσανανεώνεται και να αντεπεξέρχεται σε μοναδικές κάθε φορά καταστάσεις.

Η συμμετοχή του σε συλλογικά όγκανα λήψης απόφασης πρέπει να θεμελιώθει στην ανάπτυξη στάσεων προσωπικής ευθύνης για ό,τι συμβαίνει στο μικροεπίπεδο και δεξιωτήτων διαφοροποίησης του μαθητικού περιβάλλοντος. Προσπατούμενο για τα πιο πάνω είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητάς του σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μοιράζεται πληροφορίες με τους συναδέλφους του στη σχολική μονάδα, στην ευρωπαϊκή κοινότητα, στη διεθνή κοινωνία αλλά και με τους γονείς και την κοινωνία με τη στενή και την ευρεία της έννοια.

Ένας εκπαιδευτικός που δεν είναι απλώς εκτελεστής προγραμμάτων και μεταφρούει ύλης απαντεί ένα νέο status στην κοινωνία και την κοινότητα. Μπορεί με το κύρος του και εναντιώνεται στις κανονιστικές δεσμεύσεις του γραφειοκρατισμού σε όλα τα επίπεδα και αποδοίπτει την ταύτιση της εγκυρότητας με τις αποφάσεις της εξουσίας, τη σύγχυση δηλαδή της εγκαρδότητας με τη νομιμότητα. Αυτό μπορεί να το απαντήσει και να το αποδείξει ο κριτικά σκεπτόμενος και με παιδαγωγική αιτονομία ενεργών εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

- Κασσωτάσης, Μ. και Φλουρής, Γ. (1983). *Μάθηση και Διδασκαλία*. Αθήνα.
- Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χ. (1997). *Λιερεύνηση και Συνεργασία*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Κουτσελίνη, Μ. (1992). *Ενεργητική Μάθηση και Θεραπευτική Εργασία*. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ίνστιτούτο.
- Κουτσελίνη, Μ. (1997). *Το αναλυτικό πρόγραμμα ως διαδικασία και πράξη*. Λευκωσία.
- Ξωχέλης, Π. (1983). *Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης*. Θεσσαλονίκη: Α/φοι Κυριακίδη.
- Παπάς, Α. (1990). *Μαθητοκρητική διδασκαλία* (1). Αθήνα: Βιβλία για όλους.
- Πετρουνάρη, Ν. (1992). *Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Φλουρή, Γ. (1992). *Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ξενόγλωσση

- Apple, M. (1979). *Ideology and Curriculum*. New York: Routledge.
- Apple, M. (1993). *Official Knowledge*. New York: Routledge.
- Ball, S. (1987). *The Micropolitics of the School*. London: Methuen.
- Cuban, L. (1990). Reforming again and again. *Educational Researcher*, 19 (8), 3-13.
- De Corte, E. (1990). Towards powerful learning environments for the acquisition of problem

- solving skills. *European journal of psychology of education*, vol. 5, 5-19.
- Doll, W. (1993). *A Post-Modern Perspective on Curriculum*. New York: Teachers College Press.
- Egglesston, J. (1980). *School-based Curriculum Development in Britain*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Elliot, J. (1991). *Action research for educational change*. Milton Keynes: Open University Press.
- Featherstone, M. (Ed.) (1990). *Global Culture: nationalism, globalization and modernity*. London: Sage.
- Foucault, M. (1975). *The Order of Things*. London: Tavistock.
- Foucault, M. (1992). What in Enlightenment. In, P. Waugh (Ed.), *Postmodernism. A Reader*. London: Edward Arnold.
- Fullan, H. & Miles, M. (1992). Getting reform right: what works and what doesn't. *Phi Delta Kappa*, June.
- Gagatsis, A. and Koutselini, M. (1999). Curriculum Development as Praxis and Differentiation in Practice: the case of Mathematics. In, Gagatsis, A. (Ed.), *A Multidimensional Approach to Learning in Mathematics and Sciences*. pp. 107-122.
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (1989). *To Open Minds*. New York: Basic Books.
- Gardner, H. (1991). *The Unschooled Mind: How children think and how school teach*. New York: Basic Books.
- Goodson, I. F. (1987). *School Subjects and Curriculum Change*. The Falmer Press.
- Goodson, I. F. (1988). *The Making of Curriculum*. Collective Essays. The Falmer Press.
- Grundy, S. (1987). *Curriculum: Product or Praxis?* The Falmer Press.
- Habermas, J. (1987). *Theory of Communicative Action*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, J. (1992). Modernity – an incomplete project. In, P. Waugh (Ed.), *Postmodernism. A Reader*. London: Edward Arnold.
- Hargreaves, A. (1994). *Changing Teachers, Changing Times: Teachers' Work and Culture in the Post-Modern Age*. New York: Teachers College Press.
- Koutselini, M. (1997). Contemporary Trends and Perspectives of the Curricula: towards a meta-modern paradigm for curriculum. *Curriculum Studies*, Vol. 5, No. 1, 87-101.
- Lieberman, A. & Miller, J. (1990). Restructuring schools: what matters and what works. *Phi Delta Kappa*, June.
- Lortie, D. (1975). *Schoolteacher*. London: University of Chicago Press.
- Simpson, M. (1997). Developing differentiation practices: meeting the needs of pupils and teachers. *The Curriculum Journal*, vol. 8 (1), 85-104.
- Straeting, B. and Saunders, L. (1993). Differentiation in Practice: responding to the needs of all pupils. *Educational Research*, vol. 35 (2), 127-137.
- Tomlinson, C.A. (1999). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of all Learners*. ASCD publications.

ABSTRACT

In this article curriculum development in micro-level is viewed as a procedure underlying the pedagogical autonomy of teachers. It is supported that the new era of globalization, meta-modernity and the European unification demands new roles for both, students and teachers. In this context teachers as curriculum developers make decisions about the modification of the undifferentiated curriculum in order to meet the needs of all students. Issues of Needs Assessment, and Differentiation are examined as important pedagogical procedures closely related to teachers' role as curriculum developers.

Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη

Τμήμα Επασθημάτων της Αγωγής

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ.Θ. 20537

1678 Λευκωσία

Κύπρος

e-mail Edmaryk@ucy.ac.cy