

**«Η παντεχνεία του ανθρώπου» στο βιβλίο *H Γλώσσα μου*
της ΣΤ' Δημοτικού –
Ανθρωπολογικές, ηθικές και οικολογικές διαστάσεις
ενός διδακτικού σφάλματος**

Χρήστος Κορκόβελος

Στο Ι^ο τεύχος του βιβλίου *H Γλώσσα μου* της ΣΤ' τάξης Δημοτικού περιλαμβάνεται ένας κύκλος ενοτήτων, που έχει ως θέμα του τις κατακτήσεις της τεχνικής, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κοκή χοήση της και κάποια από τα κοινωνικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο! Από αυτό εκκινούν και σ' αυτό διασταυρώνονται θεμελιώδεις παραδοχές και προσανατολισμοί να το σύγχρονο άνθρωπο! Πρόκειται για θέμα υψηλής παιδευτικής σημασίας!

Ως πρώτο μάθημα στον κύκλο αυτό προτάσσεται ένα από τα περιφημότερα χορικά της αρχαίας τραγωδίας: το χορικό του πρώτου στάσιμου της Αντιγόνης του Σοφοκλή! Επιλογή, πράγματι, εξαιρετική!

Όμως, ορισμένα σφάλματα των συντακτών του σχολικού εγχειριδίου, σε συνδυασμό με μια μεταφραστική ανεπάρκεια, επιφέρουν ριζική αλλοίωση των απόψεων που εκφράζει ο τραγικός μας ποιητής!

Επί σειρά ετών ο ανθρωπολογικός στοχασμός του –ο εν πολλοῖς αντιπροσωπευτικός της κλαιστικής Αθήνας (Δημάρατος, 1975: 23)– διδάσκεται στους μαθητές μας του Δημοτικού σημαντικά παραπομένος.

Θα ήταν μεθαρό διδακτικό απότημα κάπι τέτοιο να επαναληφθεί και στα νέα βιβλία του Δημοτικού!

Στα πλαίσια τούτης της εργασίας επιχειρείται να τεκμηριωθούν οι παραπάνω ισχυρισμοί, να καταδειχθεί η σημασία τους και να αποκατασταθεί η σκέψη του Σοφοκλή στις πραγματικές της διαστάσεις και προοπτικές.

Ιδού το χορικό, όπως περιλαμβάνεται στα βιβλία των μαθητών της ΣΤ' Δημοτικού:

«Του κόσμου από τα θάματα δεν είναι τίποτ’ άλλο
που να ’ναι σαν τον άνθρωπο περήφανο, μεγάλο.

Σε φουσκωμένα κύματα, σε θάλασσα αφρισμένη,

αυτός ξέρει και μπαίνει – και φύσαγε νοτιά!

Και τη θεά την υπέρτατη, τη γη τη φαρδιοπλάτα,
που ακούφαστα τα χαίρεται τ' αθάνατά της νιάτα,
ξενεύει στ' αλέτρι τ' άλογα και την περικινλώνει,
βαθιά τήνε πληγώνει και την καταπονάει.

Πιάνει πουλιά γοργόφτερα, βουνίσια αγρίμα πιάνει·
τα ψάρια από τη θάλασσα αντός με δίχτυα βγάνει.

Αυτός τον ταύρο τ' άλογο ξέρει να μεταπείσει,
τη λευτεριά ν' αφήσει και στο ζυγό να μπει.

Αυτός και γλώσσα είμαθε, και σπίτια να σκεπάζει·
και νόμους ευτερέωσε και φρόνημα σπουδάζει.

Με χίλιους τρόπους έρχεται και χίλιους τρόπους ξέρει,
και μόνο δε θα φέρει θανάτου αποφυγή!»

(*Η Γλώσσα μου*, τ. Γ' σελ. 7, 8, μετ. Κ. Μάνου)

Στο Βιβλίο του Δασκάλου (ΒτΔ) το κείμενο προσφέρεται και σε δεύτερη μετάφραση. Σ' αυτή οι δύο πρώτοι στίχοι, που έχουν ιδιαίτερη σημασία, αποδίδονται ως εξής: «Είναι πολλά τα θαυμαστά, μα τίποτα δεν είναι πιο θαυμαστό απ' τον άνθρωπο» (σελ. 110, μετ. Δ. Σάρρου).

Τα σφάλματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαιρετιγμάτευση του εν λόγω χορικού είναι τα ακόλουθα τρία:

- α) Ενώ το χορικό αποτελείται από τέσσερις στροφές συνολικά, στα σχολικά εγχειρίδια καθώς και στο ΒτΔ παρατίθενται μόνο οι τρεις πρώτες! Για την ύπαρξη της τέταρτης στροφής δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά! Συμβαίνει, όμως, αυτή να αποτελεί το νοηματικό πυρήνα όλου του χορικού! «Το νόημά του –στην ουσία το νόημα όλης της Αιτιγόνης– βρίσκεται στην κατάληξή του (364-375) που το συνδέει με τις ύψιστες σημασίες που διακυβεύονται μέσα σ' αυτή την τραγωδία», λέει ο Κ. Καστοριάδης (1993, σελ. 23).

Το ίδιο τονίζει και ο C. M. Bowra: «Τα τρία πρώτα μέρη αποτελούν μόνο πρόλογο στο τέταρτο μέρος (...) Η ουσία του χορικού βρίσκεται στο εμφατικό συμπέρασμά του» (1993, σελ. 38).

«Στο χορικό αυτό», λέει ο Albin Lesky, «πρέπει να αναγνωρίσουμε το ηθικοθρησκευτικό πλαίσιο όπου τοποθετούνται τα δραματικά γεγονότα» (1987, σελ. 343).

Το ηθικοθρησκευτικό πλαίσιο προβάλλεται μόνο στην κομιένη τέταρτη στροφή! Την παραθέτω ακολούθως, σε μετάφραση του Κώστα Γεωργουσόπουλου:

«Τέχνες μαστοφικές μοφίστηκε
που δεν τις βάζει ο νους,
κι όμως μια στο καλό, μια στο κακό κυλάει·
όποιος κριτεί τον ανθρώπινο νόμο
και του θεού το δίκιο, ποι ίρκος το δένει φρικτός,
πολίτης· αλήτης και φυγάς,
όποιος κλωσάει τ' άδικο, μακάρι και μ' αποκοπά,
ποτέ σε τράπεζα κοινή
ποτέ μου βούληση κοινή
με κείνων που τέτοια τολμάει»
(1994, στ. 365-375)

Τούτη η στροφή ολοκληρώνει τη σκέψη του ποιητή και θέτει τα πράγματα σε εντελώς διαφορετική βάση και προοπτική από ευτή των σχολικών βιβλίων, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω!

β) Το δεύτερο απόπτημα αφορά στην παραπλανητική μετάφραση του πρώτου διστίχου!

Ο Σοφοκλής λέει:

«Πόλλα τα δεινά κουνδέν
ανθρώπου δεινότερον πέλει»
(στ. 332-333)

Το νεοελληνικό μας γλωσσικό αισθητήριο μας ειδοποιεί πως κάτι αρνητικό για τον άνθρωπο λέει εδώ ο τραγικός ποιητής. Κάτι που θυμίζει το λαϊκό γνωμικό πως «Το θεριό των κόσμου είν' ο άνθρωπος» (Μπαρακλής, 1989). Αντί αυτού, όμως, στις πλείστες των μεταφράσεων, μεταξύ των οποίων, καθώς είδαμε, κι αντές του Δημοτικού, δεν διαγιγνώσκεται εδώ, παρά η έκφραση ενός μονοσήμαντου θαυμασμού: «Τίποτα δεν είναι πιο θαυμαστό, περήφανο, μεγάλο από τον άνθρωπο!»

Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα τεκμήρια που πιστοποιούν πως η απόδοση αυτή αλλοιώνει ουσιαδώς το νόημα του διστίχου:

– Τη λέξη «δεινός» τα λεξικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας την αποδόουν κυρίως, ή αποιλειστικά, αρνητικά: *Δεινός* = φοβερός, τρομερός, φρικτός, επικίνδυνος, ο ικανός για όλα! Προσλαμβάνει όμως, σπανίως, και ηπιότερες ή αικόνα και θετικές σημασίες, όπως: παράδοξος, σεβαστός, αξιοθαύμαστος (Δημητράκος, Σταματάκος, 1994· Ακαδημία Αθηνών, 1988).

– Από την επισκόπηση του συνολικού έργου του Σοφοκλή μέσω τριών διαφορετικών μεταφράσεων (των εκδόσεων Κάκτος, Εστία, Πάπυρος) προ-

κύπτει πως αποκλειστικά και μόνο στο εν λόγω δίστιχο η λέξη «δεινός» μεταφράζεται ως «θεαμαστός»!

– Εν γένει στην αρχαία ελληνική γραμματεία ο όρος αυτός σημασιολογείται αρνητικά. Αυτό ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που «δεινός» αποκαλείται κάποιο οικείο και προσφιλές πρόσωπο!¹

Φαίνεται λοιπόν πως σε τούτο το χορικό η συνήθης απόδοση του «δεινός» με το «θαυμαστός» τελεί υπό την παραμορφωτική επίδραση ουμανιστικών θεωρήσεων²! Ωστόσο, όπως λέει ο Dodd, «ο Σοφοκλής δεν ήταν ανθρωπιστής» (2000, σελ. 23).

Αποφασιστικές διευκρινίσεις για τη σημασία του όρου αυτού προσφέρουν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης:

– Ο Πλάτων στον *Πρωταγόρα* προβάλλει την άποψη του Πρόδικου πως «το «δεινός» σημαίνει κακός. Κανείς λοιπόν δεν λέει ποτέ «δεινού πλούτου» και «δεινής ειρήνης», άλλα «δεινής αρρώστιας» και «δεινής φτώχειας» με τη σκέψη πως το δεινό είναι κακό» (341 α, β).

Στην πορεία του διαλόγου ο Σωκράτης αποφαίνεται: «Κανείς βέβαια δεν πηγαίνει προς αυτά που θεωρεῖ «δεινά»» (359d).

Στο *Λάζη* δηλώνει: «Εμείς δεινά θεωρούμε όσα προκαλούν φόβο (δέος)!» (198b).

Στον *Θεαίτητο* ο Πλάτων αναφέρει πως όσοι ακολουθούν το άθεο και αθιλότατο υπόδειγμα ξωής, στο μέτρο που δεν απαλλάσσονται από τη «δεινότητά» τους, θα παραμένουν, ενόσω ζουν, κακοί σύντροφοι κακών, όντας φαύλοι και πανούργοι («ως δεινοί και πανούργοι»).

Η αληθινή «δεινότης» του ανθρώπου έγκειται στο κατά πόσο γίνεται δίκαιος και τείνει να εξομοιωθεί προς το θεό (176c-177b).

– Ο Αριστοτέλης στα *Μεγάλα Ηθικά* γράφει: «Ο «δεινός» και ο φρόνιμος είναι διαφορετικοί. Αναφέρονται στα ίδια πράγματα, αλλά ο ένας κάνει αυτό που πρέπει, ενώ ο άλλος όχι» (1204α, 12-18).

Στα *Ηθικά Νικομάχεια* τονίζει πως «δεινότης» είναι η δύναμη με την οποία δύναται κάποιος να πράττει όσα συντείνουν στην επιτυχία ενός σκοπού και να τον επιτυγχάνει. Και αν μεν ο σκοπός είναι καλός, είναι επαινετή (η δεινότης), αν είναι κακός, είναι πανούργια. Γι' αυτό λέμε πως και οι φρόνιμοι και οι πανούργοι είναι «δεινοί» (1144α, 26-32).

Από τα παραπάνω συνάγεται πως «δεινός» είναι ο άνθρωπος που προκαλεί το δέος αυτός που με την επιβλητικότητα και την περίνοιά του κατορθώνει να στρέψει κάθε κατάσταση προς όφελός του! Η «δεινότης» του όμως αυτή αποκλίνει και υστερεί σε σχέση προς την καθαυτό φρόνηση, κα-

θότι «ο δεινός κάνει χοήση και κατάχρηση της δυνάμεως του χωρίς καμία ηθική μέριμνα» (Γκάνταμερ, 1996). Ακέραια και καταξιωμένη δεινότητα διαθέτει μόνο ο άνθρωπος της φρόνησης, ο άνθρωπος του δικαίου, του θείου και ευδαιμονέστατου υποδείγματος ζωής που υπηρετεί καλούς σκοπούς.

Την εσωτερική ένταση, την αμφιστούμα και την ελλειπτικότητα που εμπεριέχει το σοφόκλειο δίστιχο, καταφέρνει να αποδώσει μόνο η μετάφραση του Κώστα Γεωργουσόπουλου:

Ο Σοφοκλής δεν λέει πως απ' όλα πιο θαυμαστός είναι ο άνθρωπος! Λέει:

«Πολλά γεννούν το δέος:
το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά»

Είναι πολύ διαφορετικό, να γεννά κάποιος το μέγα δέος, από το να γεννά το μέγιστο θαυμασμό! Ευτυχές είναι το γεγονές πως η μετάφραση του Κ. Γεωργουσόπουλου εμπεριέχεται ήδη από το 1998 στο βιβλίο *Αντιγόνη* της Β' Λυκείου! Το ίδιο επιβάλλεται να γίνει αντιστοίχως και στα νέα βιβλία του Δημοτικού.

γ) Το τρίτο ατόπημα είναι απότοκο των δύο προηγουμένων και αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση του κεφαλένου. Η αφαίρεση της τέταρτης στροφής και η νοηματική αλλοίωση των δύο πρώτων στίχων αποτελούν τις προϋποθέσεις της ριζικά εισφαλμένης κατανόησης του χορικού.

Η ερμηνεία που ασπάζεται και υποδείχνει το ΒτΔ είναι η ακόλουθη:

«Το περιεχόμενό του είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο, που με την επινοητικότητα, την τόλμη, το μόχθο και την επιμονή του εξουσίασε τις δυνάμεις της φύσης και τις έκανε να υπηρετούν τις ανάγκες του, ενώ παράλληλα με τη γλώσσα και τους νόμους δημιούργησε ικανοποιητικές συμβίωσης. Γενικά, ανέπτυξε αυτό που λέμε πολιτισμό. Πάντως ο άνθρωπος αυτός, ο άξιος θαυμασμού για όσα έκαψε και ικανός για ακόμα περισσότερα, έχει ένα μεγάλο τρωτό: είναι θηνητός, που σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να αποφύγει το θάνατο» (σελ. 110).

Οι ιδέες που ενυπάρχουν σ' αυτή την προσέγγιση εκπροσωπούν, θα λέγε κανείς, τον πνευματικό ορίζοντα της νεωτερικότητας. Αφίστανται, δύος, από το πνεύμα του Σοφοκλή.

Αυτό που υποστηρίζει ο τραγικός μας ποιητής, μέσω του χορού των σοφών γερόντων της Θήβας, είναι κάπι τελείως διαφορετικό.

Μας το εξηγεί με εμβρίθεια ο Albin Lesky:

«Αυτό που λέγεται εδώ για τον άνθρωπο αναφέρεται στη δίχως όρια δύναμή του, ταυτόχρονα όμως γίνεται λόγος για τη φρίκη, την αγωνία, το φόβο, που συνδέονται με αυτή την τερατώδη παντοδυναμία, που εκτείνεται σε όλα τα πεδία. Ο άνθρωπος κατόρθωσε να δαμάσει τα άγρια ζώα, να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις της φύσης, έκανε κτήμα του τον έναρθρο λόγο, ακόμη και η ικανότητά του να θεμελιώσει κοινωνική ζωή μνημονεύεται στα ίδια συμφροζόμενα. Και ωστόσο, πάνω από όλα αυτά υπάρχει ένα αμετακίνητο δριό: οι νόμοι της πατρικής γης και η ένορκη δίκη των θεών. Ανάλογα με τη στάση του απέναντι σ' αυτά κρίνεται η αξία ή η απαξία του ανθρώπου» (1987, σελ. 329).

Αντίστοιχη είναι και η ερμηνευτική προσέγγιση του C. M. Bowra:

«Αυτό το περιφρημα χροικό για τον άνθρωπο (...) δεν είναι ένας εγκωμιαστικός ύμνος στη δύναμη του άνθρωπου, αλλά κάπι πιο πολύπλοκο και πιο στενά δεμένο με το έργο (...). Ο άνθρωπος είναι “παράξενος” γιατί έχει μέσα του δυνατότητες για το καλό και για το κακό, για την τάξη και για την καταστροφή. Η μόνη πραγματική προστασία απ' τις αποκλίσεις είναι η επιβολή των νόμων που (...) έχουν καθαγιαστεί με θεϊκή επιδοκψασία (...) Ο βασικός κίνδυνος προέρχεται από την υπεροπτική τόλμη» (1993, σελ. 38-40).

Η ερμηνεία του σχολικού εγχειριδίου αποδείχνεται ρηγή και εσφαλμένη. Η σημαντικότερη ένσταση που τίθεται, όμως, είναι πως προσανατολίζει το πνεύμα μαθητών και δασκάλων σε παραδοσιαίες ανιστόρητες και ανάρμοστες -όπως θα δούμε παρακάτω- εμφανίζοντας τον ίδιο τον Σοφοκλή ως φορέα τους!

Το ξήτημα έχει ηθικές, ανθρωπολογικές, οικολογικές και ιστοριογνωστικές συνέπειες.

Συνέπειες της εσφαλμένης προσέγγισης

α) Στις τρεις στροφές του χροικού, που περιλαμβάνουν τα σχολικά εγχειρίδια, παρατηρούμε πως ο Σοφοκλής δεν κάνει καμία αναφορά στην ηθική διάσταση του ανθρώπου! Αυτό σημαίνει πως δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια βάσει των οποίων ο άνθρωπος αξιολογείται -καιτά τη σχολική εκδοχή- ως θαυμαστός και μεγαλειώδης!

Ο Σοφοκλής φέρεται, έτσι, να θεωρεί πως η ηθική διάσταση ουδόλως εμπλέκεται ή συντελεί στην πρόσδοτο και τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου! Πως αυτή δεν αποτελεί ριζικό και θεμελιώδες οντολογικό γνώρισμά του!

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που προβάλλει ο χροός είναι η άποψη

πως «οι άνθρωποι ενισχύονται και βελτιώνονται από το νόμο και ο πολιτισμός στηρίζεται μ' εμπιστοσύνη σ' αυτόν, γιατί ο νόμος δημιουργεί μαζί με τον πολιτισμό τις ηθικές αξίες» (Bowra, 1993: 39). Απομή που, εν πολλοίς, απηχεί το γνωστό μύθο για τον άνθρωπο, που διηγείται ο Πρωταγόρας στο ομώνυμο βιβλίο του Πλάτωνα (322c-d).

Ο Σοφοκλής το λέει πολύ καθαρά, και ο Lesky και Bowra το υπογραμμίζουν: Κριτήριο για την αξία ή την απαξία του ανθρώπου είναι η στάση του απέναντι στον ανθρώπινο και το θεϊκό νόμο. Κριτήριο, δηλαδή, ηθικής τάξης. Τα σχολικά εγχειρίδια, όμως, εξωθούν χρόνια τώρα μαθητές και δασκάλους να εξαφανίσουν ανεπιφύλακτα τον χωρίς ηθικές προβάσεις άνθρωπο. Τους εξωθούν να καταφάσκουν απερίφραστα το δεινό άνθρωπο –κατ' Αριστοτέλη– που οργανώνει τη διάνοια του και δρα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το καλό και το κακό, παρά μόνο την προαγωγή των υλικών συμφερόντων και επιδιώξεών του! Η τόλιη, η κατίσχυση επί της φύσης και η επινοητικότητα εμφανίζονται να εκτοπίζουν και να καθιστούν άνευ σημασίας οποιαδήποτε αναφορά στο ανθρώπινο συν ζην, το μέτρο, την αρετή και τη φρόνηση!

Κατά τον Σοφοκλή, όμως, είναι ακριβώς η θετική στάση του ανθρώπου έναντι αυτών που υρισθετεί και διασφαλίζει την οντολογική του δεινότητα, ώστε αυτή να υφίσταται πράγματι στην προαγωγή του πολιτισμού, αφιστάμενη της ίδρεως και της αμετρίας!

Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει ο τραγικός μας ποιητής και σ' ένα σπουδαίο χορικό του Οιδίποδος Τυράννου:

«Κι αν κάποιος της υπεροψίας
το δρόμο ακολουθεί με λόγια κι έργα,
δίχως τη Δίκη να φοβάται
και στα όσια των θεών δε δείχνει σέβας
να τον αρπάξει μιαύρη μαίρα
για το πανάθλιο θράσος του»
(στ. 883-8, μετ. Τ. Ρούσσος)

Και στον Φιλοκτήτη απευθύνει έκκληση και προειδοποίηση για την υπέρβαση του μέτρου:

«Ω έργα των θεών,
ω δύστυχες γενιές των ανθρώπων
αν η ζωή σας ξεπέρασε το μέτρο»
(στ. 178-180, μετ. Τ. Ρούσσος)

Οι κατευθυντήριοι άξονες του ανθρώπινου βίου πρέπει, κατά το μεγάλο

μας τραγικό ποιητή, να είναι το μέτρο, η αιδώς, η ευσέβεια, το δέος, η συνάσθηση της θυητότητας:

Έτοι, στον Αίαντα προβάλλει με έμφαση τα λόγια τούτα:

«Ο καθένας πρέπει,
όσο μεγάλο ανάστημα κι αν έχει,
να ξέρει πως μπορεί να τον γκρεμίσει
κι ένα μικρό κακό. Και μάθε καίνος
που νιώθει φόβο και ντροπή, γλυτώνει·
μα όπου κανείς μπορεί έτσι να καυχιέται
κι ότι θέλει να κάνει, να λογιάζεις
πως θα ρθει κάποια μέρα που σε μαύρους
βιθυνούς η πολιτεία θα βουλιάξει
κι ας είχε ξεκινήσει πρίμα. Κάποιος
σωτήριος φόβος ας με παραστέκει
και να μη λογαριάζουμε πως όταν
κάνουμε αυτά που μας ευχαριστούνε
δε θα τα ξεπληρώσουμε με κείνα
που μας στεναχωρούν»

(στ. 1077-1091, μετ. Τ. Ρούσσος)

Χαρακτηριστικοί της πνευματικής παρακαταθήκης του Σοφοκλή είναι και οι καταληπτικοί στίχοι της *Αινιγόνης*:

«Μέγα καλό και πρώτο της ευτυχίας,
η φρόνηση· κανείς δεν πρέπει ν' ασεβεί
στη θεία τάξη! λόγια μεγάλα ξιπασιάς
με συμφορές μεγάλες πληρώνονται»

(στ. 1319-1323, μετ. Κ. Γεωργουσόπουλος)

Η φρόνηση, κατά τον Σοφοκλή, εδράζεται στην ενορμόνιση των λόγων και των έργων μας προς τους γραπτούς νόμους της πόλης και τους άγραφους, αιώνιους «υψίποδες» νόμους της κοσμικής «δίκης», που εκφράζονται και με την ευταξία και την ευρυθμία της φύσης. Από τη συνύφανση αυτή εξαρτάται η αινιθρώπινη ευημερία.

«Οι φρόνιμοι νικάνε παντού»

(«Αίας», στ. 1252, μετ. Τ. Ρούσσος)

Δεν μπορεί κανείς παρά να συνηγορήσει με την απόφανση του Werner Jaeger πως «ο Σοφοκλής αποτελεί την κορυφή από την οποία δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε την εκδίπλωση της ελληνικής ιδέας του μέτρου, ως μιας ύψιστης αξίας» (Jaeger, 1968: 315). Και πως «στον Όμηρο και τον Σοφοκλή

οι Έλληνες εύρισκαν όχι μόνο φυχαγωγία και έμπνευση αλλά και την έκφραση του δέοντος» (Jaeger, 1962: 78).

Κάθε άλλο, όμως, παρά αυτή την εντύπωση αποκομίζουν οι μαθητές μας της ΣΤ' Δημοτικού διδασκόμενοι το χορικό της Αρτιγόνης, με τον ακατάλληλο τρόπο που αυτό τους προσφέρεται.

β) Είδαμε πως στα σχολικά εγχειρίδια (και όχι μόνο) ο άνθρωπος προβάλλεται ως το υπέρτατο ον! «Δεν είναι τίποτ’ άλλο, που να ’ναι σαν τον άνθρωπο περήφανο, μεγάλο!» «Τίποτα δεν είναι πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο».

Αν η μετάφραση αυτή είναι σωστή, ο Σοφοκλής εμφανίζεται να διακηρύσσει κάτι εξόχως βαρυσήμαντο: πως ο άνθρωπος είναι ανώτερος απ’ τους θεούς, πιο θαυμαστός, πιο μεγαλειώδης³!

Αυτό θα σήμανε την εκ θεμελίων ανατροπή «ενός από τους σημαντικότερους καινότερες της ελληνικής σωφροσύνης, η οποία αφορά τις σχέσεις με τους θεούς, πως ο άνθρωπος δε θα μπορούσε, με οποιονδήποτε τρόπο, να αξιώσει να εξομοιωθεί με αυτούς» (Vernant, 1996: 19).

Αυτή η πεποίθηση ήταν θεμελιώδης για την αρχαία ελληνική θρησκεία. Σ’ αυτήν εδράζονταν η επαθυμία των Ελλήνων, οι λόγοι και τα έργα τους να είναι σύμφωνα με τους θεούς (Burkert, 1993: 554).

Πανθομολογείται πως ο Σοφοκλής ήταν ευσεβής. Σύμφωνα με το βίο του, υπήρξε «θεοφιλής ως ουκάλλος» (Lesky, 1987: 450). Φαίνεται, μάλιστα, πως ήταν ένας από αυτούς που εισήγαγαν στην Αθήνα τη λατρεία τον Ασκληπιού, για τον εποίο έγραψε και έναν παιάνα. Διατηρούσε δε και ιερατικό αξιώμα (Lesky, 1981: 392). Η άποψή που διατρέχει τα έργα του είναι πως απέναντι στούντιος και το μεγαλείο του θείου ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα αδύναμο τίποτα (Kroh, 1996: 425· Romilly, 1997: 114).

Το δηλώνει αυτό ρητά σε μια στιχομυθία του Αίαντα, που διαμείβεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Αθηνά:

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Το βλέπω ξάστερα πως άλλο
τίποτα οι ζωντανοί δεν είμαστε, μονάχα
κούφιες σπιές, φαντάσματα κι αγέρας.

ΑΘΗΝΑ: Αυτά θωρώντας, να μη ξεστομίσεις
λόγῳ θρασύ για τους θεούς ποτέ σου»
(στ. 125-8, μετ. Τ. Ρούσσος)

Η άποψη που διατυπώνεται εδώ διατρέχει τον αρχαίο ελληνικό στοχασμό εν γένει από τον Όμηρο και μετά⁴.

Η ανατροπή των παραδεγμένων ιεραρχικών σχέσεων ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους ισοδυναμεί με ανατροπή των όρων της αρχαίας ελληνικής αυτογνωσίας: Το περίφημο «γνώθι σαυτόν» που αναγραφόταν έξω από το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς είχε τούτο το νόημα: «Νιώσε ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένα αιγερύρωτο χάσμα σε χωρίζει από τη θεότητα» (Snell, 1989: 244).

Ο πιστός στο πνεύμα τούτο ποιητής της φρόνησης και του μέτρου εμφανίζεται τώρα στα βιβλία του δημοτικού να πλέκει ύμνους αλλότριους, πως δεν υπάρχει υπέρτατο ον πέρα από τον ίδιο τον άνθρωπο!

γ) Μαθητές και δάσκαλοι γαλουχούνται με την άποψη πως ο Σοφοκλής θαύμασε στον άνθρωπο πρωτίστως την ικανότητα να κυριαρχεί πάνω στη φύση· πως εντίκρισε τις σχέσεις ανθρώπου-φύσης ως σχέσεις αντιπαλότητας, κατοχής και ισχύος· πως είδε την ανθρώπινη ευημερία μονοσήμαντα να εξαρτάται και να συμβαδίζει με την κατίσχυση επί της φύσης· πως ύμνησε την κυριαρχικότητα αυτή ανάγοντάς τη σε θεμελιώδες κριτήριο της οντολογικής καταξίωσης του ανθρώπου!

Ο τραγικός μας ποιητής προβάλλεται έτσι σαν ένας ώρφιος προάγγελος του Ντεκάρτ στον ευαγγελισμό τού «να γίνουμε κυρίαρχοι και κάτοχοι της φύσης!» (Descartes: 62).

Αντιθέτως όμως: Στην κυριαρχικότητα αυτή του ανθρώπου ο Σοφοκλής εντοπίζει μια δοτή προς την ύβριν, «που τον οδηγεί να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο των σχέσεων που συγκροτούν τον κόσμο που του ανήκει» (Παπαϊωάννου, 1992: 43-44). Με δέος αντικρίζει τις «ένσκοπες ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες βιάζουν τη φύση» (Arendt, 1996: 73), καθώς με την αποκοπά του διατρέχει τον κίνδυνο να στρέψει την ισχύ της εναντίον του (Dodds, 2000: 23).

Την ανησυχία αυτή (στην οποία όντως υπέβιοσκε κάποιο στοιχείο θουμασμού) για την ανθρώπινη δεινότητα, τη συμμερίζονταν εν γένει όλοι οι αρχαίοι Έλληνες (Schmidt, 1901: 104).

Αξίζει, παρεπιπτόντως, να σημειώσουμε πως κατά τον M. Heidegger «η φήμη: ο άνθρωπος είναι το δεινότατο (= ανοικεύότατο), δίνει τον αιθεντικό ελληνικό ορισμό του ανθρώπου» (1973: 185-6)⁵.

Η ευφαλμένη ερμηνεία του σοφόκλειου χορικού εμπεδώνεται και προεκτίνεται στο επόμενο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου, που τιτλοφορείται «Ένας σύγχρονος μάγος».

Στις σελίδες του εγκωμιάζεται ο μηχανικός! Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε

πως «ο μηχανικός είναι ένας δημιουργός, “ένας ποιητής”, που υπηρετεί την ανθρωπότητα, μετατρέποντας τα υλικά και τις δυνάμεις της φύσης, σύμφωνα με τους σκοπούς του» (*H Γλώσσα μου*, τ. Γ', σελ. 12).

Η φύση εδώ εμφανίζεται ως σύμφωνα υλικάν και δυνάμεων, που δεν οφείλει παρά να υποταχθεί στον άνθρωπο! Ο μηχανικός λέγεται πως υπηρετεί την ανθρωπότητα διά της μετατροπής της φύσης, αλλά όχι διά της προστασίας και της συμμόρφωσής προς αυτήν. Και οπωσδήποτε χωρίς να υπόκειται η δραστηριότητά του σε κριτήρια ηθικής τάξης⁶!

Σύμφωνα με τον Σοφοκλή, όμως, «τα τεχνικά επιτεύγματα είναι ουδέτερα: μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στο κακό, όπως και στο καλό. Το ουσιώδες είναι να τηρεί κανείς τους νόμους και να ενεργεί δίκαια» (Guthrie, 1991: 89). Προέχει γι' αυτόν η τιθάσευση της οντολογικής του δεινότητας με τη φρόνηση και το μέτρο!

Μέσα στο έργο του η φύση προβάλλει ως έκφραση της θείας τάξης, στενά συνυφασμένη με το θείο οικουμενικό νόμο, προς τον οποίο ο άνθρωπος οφείλει να εναρμονίζει την ύπαρξή του. Προφανώς ο τραγικός ποιητής συμμερζόταν απόλυτα την άποψη του Ηρακλείτου –του ανθρώπου που τον βοήθησε να διαμορφώσει το πνεύμα του (Webster, 1996: 68)– πως «σωστά να φρονεί κανείς είναι η πο μεγάλη αρετή και σοφία την αλήθεια να λέγει και να πράττει σύμφωνα με τη φύση εισακούοντάς την» (απ. 112).

Παρόμοιες ιδέες προβάλλει ο Σοφοκλής και στο κεντρικό χορικό του *Οιδίποδος Τυραννού*⁷, καθώς και στην *Ηλέκτρα*. Σ' αυτήν, ο Χορός απευθυνόμενος εινοίκα στην ομώνυμη ηρωίδα, συνυφαίνει τη φύση με το νόμο, την ευσέβεια και τη φρόνηση:

«Σε θυμήθηκα
στη μαύρη σου τη μοίρα, της φύσης
τους νόμους να κρατάς και του Διός
με φρόνηση να τιμάς το σέβας»
(στ. 1093-1097)

Οι προοπτικές που διανοίγονται από το έργο του Σοφοκλή εντάσσονται σε μια οικολογική, θα λέγαμε, προβληματική, στο βαθμό που μεταξύ νόμου (θείου και ανθρώπινου), φύσης και φρόνησης συνάπτει ένα δεσμό αδιάρρητο, που αποτελεί το θεμέλιο του καλού. Ειδικότερα όσον αφορά τη φύση, την εννοούσε και αυτός όπως την εννοούσαν και την αντιμετώπιζαν γενικά οι αρχαίοι Έλληνες: «ως τελειότητα που δεν μπορεί να κατασκευάζεται ούτε από τους θεούς ούτε από τους ανθρώπους αλλά υφίσταται “αφ’ εαυτής”» (Gigon, 1991: 167).

Μπορούμε να πούμε πως ο στοχασμός του τραγικού μας ποιητή συνάδει με ρεύματα σκέψης της εποχής μας, που προωθούν απόψεις σαν την ακόλουθη:

«Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναμάθει τους γήινους στόχους και να αρνηθεί το φεύγοντο άπειρο της τεχνολογικής παντοδυναμίας, της πνευματικής παντοδυναμίας, την ίδια του την προσδοκία για παντοδυναμία, για να αποκαλυφθεί μπροστά στο αληθινό άπειρο που είναι άφατο και ασύλληπτο. Οι τεχνικές του δυνατότητες, η σκέψη του, η συνειδησή του, πρέπει από δω και εμπρός να αφιερωθούν όχι στο να κυριαρχήσει αλλά στο να τακτοποιήσει, βελτιώσει, κατανοήσει» (Morin, 1993: 228).

Αναμφισβήτητα ο τραγικός μας ποιητής έχει σημαντικά πράγματα να διδάξει τους μαθητές μας του Δημοτικού σχετικά με τον άνθρωπο, την τεχνική, τους κινδύνους που εγκιμονεί η ανθρωπινή δεινότητας και την ανάγκη πρόταξης του μέτρου και της φρόνησης.

Ελπίζω κι εύχομαι η παρούσα εργασία να ληφθεί υπόψη, κατά τη σύνταξη των νέων βιβλίων του Δημοτικού.

ΠΑΡΑΙΝΟΜΙΕΣ

1. Βλέπε ενδεικτικά: Ημάδα Γ 172, Συφροκλή Αίας στ. 205, Ευρυπίδη Ιππόλιτος, στ. 983-5.
2. Κατά τον Εντυκάρο Μορέν: «Ο ανθρωπισμός είναι η φιλοσοφία ενός ανθρώπου (που) είναι υποκείμενο μέσα σ' ένα κόσμο αντικειμένων, είναι κυριαρχος πάνω σ' έναν κόσμο υπηρώων» (Morin, 2000, σ. 18).
3. Ο Καστοριγάδης επιτμιαίνει: «Ο Σοφοκλής δεν περιορίζει το ουδέν στη φύση. Λέει απολύτως: ουδέν. Ουδέν: ούτε λοιπόν και οι θεοί» (Καστοριγάδης, 1993, σ. 27).
4. α) Ομήρου Οδύσσεια: «Πλάσμα κανένα από τον άνθρωπο ποι αιδίνωμο δεν είναι άλλο στη γης, απ' όνα πάνω της σαλεύουν και ανασάίνουν» (ραφαδία σ., στ. 130-1, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης - I. Κακριδής).
β) Ηράκλειτος: «Ο ποι σοφός απ' τους ανθρώπους, αιτένεντι στο θεό, πίθηκος» (ατ. 83).
γ) Αριστοτέλης: «και γαρ ανθρώπου άλλα πολὺ θειότερα την φύσιν» (Ηθικά Νικομάχεια 1141 α 39).
5. Δες τις σημαντικές παρατηρήσεις του M. Heidegger, σχετικά με την έννοια της λέξης «δεινός», καθώς και τη συνολική ερμηνεία του εν λόγω χορικού, στο: *Εισαγωγή στη Μεταφυσική*, σσ. 180-199.
6. Σημαντική είναι εν προκειμένω η παρατήρηση του H. Skolimowski: «Η μεταβολή στην αντίληψή μας για την ισχύ δεν έγινε στην Αναγέννηση, αλλά σημειώθηκε πολύ αργότερα και ήταν αυτοτέλεσμα μιας ευρύτερης ιδεολογικής και κοσμολογικής αλλαγής, που η ουσία της ήταν η εξής: ο δυτικός άνθρωπος άρχιμε να βλέπει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το σύμπαν σαν ένα μηχανιστικό και ετερόκλητο σύμφυδμα, που μπορεί να υποταχθεί με τη βιοήθεια μιας ικανής και ιωχυρής τεχνολογίας για να αποκτήσει ο άνθρωπος το αι-

σθημα της προσωπικής αισφάλειας και άνευσης, καθώς και την αίσθηση της μεγαλουργίας (...) Η αλλαγή στην αντίληψή μας για την ισχύ αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στην αντίληψή μας για την ανθρώπινη φύση» (1984, σ. 7).

7. *Οιδίπονς Τύραννος*, στ. 863-872.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ακαδημία Αθηνών (1994). *Λεξικόν της Προσωπορατικής φιλοσοφίας*, τόμοι Α', Β'. Αριστοτέλης. *Ηθικά Μεγάλα*, μεταφραστική ομάδα Κάκτου (1993). Αθήνα: Κάκτος.
- Αριστοτέλης: *Ηθικά Νικομάχεια*, μτφρ. Ανδρ. Δαλέζιου (1975). Αθήνα: Πάτυρος.
- Γρυπάρη, Ι. (χ.χ.). *Οι τραγωδίες των Σοφοκλέους*, τόμοι Α', Β'. Αθήνα: Εστία.
- Δημάρατος, Β. (1975). «Ο βίος του Σοφοκλέους», στο: *Σοφοκλέους Τραγωδίαι*, Αθήνα: Πάτυρος, σσ. 23-25.
- Δημητράκος, Δ. (χ.χ.). *Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης*, τόμος Δ'. Αθήνα: Δομή Α.Ε.
- «Η Γλώσσα μου» της ΣΤ' Δημοτικού, τρίτο μέρος, ΟΕΔΒ, έκδοση ΙΣ', 2001, 7-12.
- Ηράλδειος, ασ. 83, ατ. 112 (μετάφραση Κ. Μιχαηλίδης, βλ. παρ.).
- Καστοριάδης, Κ. (1993). *Αινθρωπολογία, πολιτική φιλοσοφία*. Αθήνα: Υψηλόν, σσ. 11-33.
- Μιχαηλίδης, Κ. (χ.χ.). *Οι προσωπορατικοί*. Αθήνα: Χριστάνης, σσ. 47-68.
- Μπαραλής, Χ. (1989). *Γνωμικά και παροιμίες*. Αθήνα: Εστία (5η έκδοση).
- Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο των Δασκάλου, ΣΤ' τάξη, ΟΕΔΒ, 110 Ομήρου Οδύσσεια, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης - Ι. Θ. Κανορδής (1986). Αθήνα: Εστία (δες ψευδώδια σ., στ. 130-1).
- Παπαωάννου, Κ. (1992). *Η αποθέωση της ιστορίας*, μτφρ. Σπύρος Κακούριωτης. Αθήνα: Ενολλακτικές Εκδόσεις, σσ. 29-67.
- Πλάτων: *Θεαίτητος*, μτφρ. Δ. Κολοκόντες (1993). Αθήνα: Κάκτος.
- Πλάτων: Λάχης, μτφρ. Β. Τατάκης (χ.χ.). Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος.
- Πλάτων: *Πρωταγόρας*, μτφρ. Ορ. Περδικαίδης (1993). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλέους *Τραγωδίαι*, μτφρ. Β. Δημάρατου, Αλ. Γαληνού, Κ. Φωτιάδου, Δ. Ρηγοπούλου, Δ. Λύκα, Γ. Σπαταλά (1975). Αθήνα: Πάτυρος.
- Σοφοκλής: *Αντιγόνη*, μτφρ. Κ. Γεωργουσόπουλος (1994). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Αίας*, μτφρ. Τ. Ρούσσος (1992). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Ηλέκτρα*, μτφρ. Κ. Γεωργουσόπουλος (1992). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Οιδίπονς Τύραννος*, μτφρ. Τ. Ρούσσος (1993). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Οιδίπονς επι Κολωνώ*, μτφρ. Π. Γιαννακόπουλος (1993). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Τραχίναι*, μτφρ. Τ. Ρούσσος (1992). Αθήνα: Κάκτος.
- Σοφοκλής: *Φιλοκτήτης*, μτφρ. Τ. Ρούσσος (1991). Αθήνα: Κάκτος.
- Σταματάκος, Ι. (1994). *Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης*. Αθήνα: Βιβλιοπρομηθευτής.
- Arendt, H. (1996). *Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος*, μτφρ. Φ. Σιατίτσας. Αθήνα: Λεβιά-Θαν, σσ. 69-103.
- Bowra, C.M. (1993). *Οι τραγωδίες του Σοφοκλή*, μτφρ. Αικ Ταπτάκου - Καρβέλη Θεσσαλονίκη: Κώδικας (4η έκδοση), σσ. 9-79.

- Burket, W. (1993). *Λεξάια Ελληνική Θρησκεία*, μετφρ. Ν. Μπεζαντάκος - Αφρ. Αβαγιανού. Αθήνα: Καρδαμίτσας, σσ. 547-562.
- Descartes, R. (χ.χ.). *Λόγος περὶ μεθόδου*, μετφρ. Janis Lo Skokko. Αθήνα: Αναγνωστίδης, σσ. 61-77.
- Dodds, R. (2000). Εισαγωγή, στο βιβλίο: *Η ιδέα της προσόδου στην κλασική αρχαιότητα*, μετφρ. Γ. Τρυπιανός. Αθήνα: Εξάντας, σσ. 11-51.
- Gadamer, H.G. (1998). *Το πρόβλημα της ιστορικής συνειδητούς*, μετφρ. Αντώνη Ζέρβα. Αθήνα: Ίνδικτος, σσ. 87-105.
- Gigon, O. (1991). *Βασικά προβλήματα της αρχαίας φιλοσοφίας*, μετφρ. N. M. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Γνώση, σσ. 161-168.
- Guthrie, W.K.C. (1991). *Οι Σοφιστές*, μετφρ. Δ. Τσεκουράκης. Αθήνα: M.I.E.T. σσ. 86-108.
- Heidegger, M. (1973). *Εισαγωγή στη Μεταφυσική*, μετφρ. X. Μαλεβίτσης. Αθήνα: Διδώνη, σσ. 180-199.
- Jaeger, W. (1962). «Οι Έλληνες και η αγωγή του ανθρώπου», στο *Ανθρωπισμός και Θεολογία*, μετφρ. Γ. Π. Βέρροιος. Αθήνα, σσ. 73-90.
- Jaeger, W. (1968). *Ηαιδεῖα, η μάρσηνση του Έλληνος ανθρώπου*, τόμος Α', μετφρ. Γ. Π. Βέρροιος. Αθήνα, σσ. 306-334.
- Kroh, P. (1996). *Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων*, μετφρ. Δ. Αντουράης, Λ. Τρομάρας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 425-432.
- Lesky, A. (1987). *Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων*, τόμος Α', μετφρ. N. X. Χουρμουζάδης. Αθήνα: M.I.E.T, σσ. 281-456.
- Lesky, A. (1981). *Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας*, μετφρ. Αγ. Τσοπανάκη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη (5η έκδοση), σσ. 389-426.
- Morin, Edgar - Kern, A.B. (1993). *Γη - Πατρίδα*, μετφρ. K. Παπέρα. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ. 225-234.
- Romilly, J. (1997). *Αρχαία Ελληνική Τραγωδία*, μετφρ. Μίνα Καρδαμίτσα -Ψυχογιού, Αθήνα: Καρδαμίτσας (2η έκδοση), σσ. 92-133.
- Schmidt, L. (1901). *Η ηθική των αρχαίων Ελλήνων*, τόμος Β', μετφρ. Δ. Ολύμπιου. Αθήνα: Σαββάλας, σσ. 104-126.
- Skolimowski, H. (1984). *Οικοφιλοσοφία*, μετφρ. Δημ. Κούρτοβικ. Αθήνα: Κάλβος, σσ. 120-156.
- Snell, B. (1989). *Η ανακάλυψη του πνεύματος*, μετφρ. Δανιήλ I. Ιαζάβ. Αθήνα: M.I.E.T, σσ. 217-256.
- Vernant, J.P. (1996). Εισαγωγή στο σύλλογικό τόμο: *Ο Έλληνας ανθρώπος*, μετφρ. X. Τασάκος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (β' έκδοση), 11-45.
- Webster, T.B.I. (1996). *Εισαγωγή στο Σοφοκλή*, μετφρ. I. Μπάζμπας, Θεσσαλονίκη: Βάνιος, σσ. 37-73.

Abstract

One of the most classical texts of our ancient, tragic poetry is taught through the book of *Glossa* in the 6th class of Primary School. The elimination of its central concept, the weak translation as well as the wrong

interpretation of the text in the Teacher's Book dramatically change the thoughts of the poet and make them seem siding innovative ideological views which are overwhelmed by anthropological, moral and ecological standards.

In this project a different approach is presented. It restores the thought of the poet and stresses its fertile ideas and timeliness in relation to problems of technique, knowledge of man and ecology.

I hope this analysis will be taken into serious consideration, in view of the creation of the new Student's Book.

Χρήστος Κορκόπελος
Δάσκαλος
Κουντουριώτου 57
18756 Κερατίνη